

BEZICHTIGING VAN HET MOOIE INTERIEUR VAN DE St. LAMBERTUSKERK NEDERWEERT”

Op **2^e Pinksterdag 29 mei a.s.** kunt u de geschiedenis van het monument aan binnen zijde van dichtbij bezichtigen. De kerk “het monument van Nederweert” is dan van 13.00 uur tot 17.00 uur open. Het landschap staat bekend om de torenspitsen en kerken, maar wat schuilt er nu precies achter deze stenen façades?



In de St. Lambertuskerk is veel kunst en cultureel erfgoed te zien. Om daar iets van mee te krijgen om dat van dichtbij te zien en te ervaren, kom dan binnen en verbaas je over al dat moois van eeuwen en geniet van het mooie kerk interieur, dat u bij deze gelegenheid kunt bewonderen. In een brochure die u bij binnenkomst ontvangt kunt u alles daarover lezen.

Zo kunt u aan enkele kerkbanken nog brand vlekken zien van de brand in 1659, waar vrijwel het hele interieur werd verwoest en bij die brand een houten kruisbeeld door een wonder niet is verbrand. In de 18^e en 19^e eeuw werd dat H. Kruis vereerd.

Een doopvont uit 1698. Prachtige houten koorbanken met rug paneel en opklapbare zittingen, de Kruisweg staties de preekstoel met het mooie houtsnijwerk enz.....

Vermeldenswaardig is ook het pas gerestaureerde monumentale Clerinx orgel uit 1849 dat pas een grote restauratie heeft gehad. Leden van de Orgelkring zullen bij dit orgel de gewenste informatie geven en zal op die middag dat orgel zijn te beluisteren.

De bezoekers ontvangen bij de ingang een brochure met de geschiedenis van de kerk, die sinds 1467 het centrum van Nederweert is. Sommige bronnen vermelden zelfs het jaar 1062 iets over kerk van Weert en Nederweert.

Bij foto: hoofdaltaar, preekstoel en orgel